

# Urtiden

Här visas foton på förfäderna Andreasson och Erlandsson. Förhoppningen är att någon som ägnar sig åt släktforskning ska hitta några intressanta bilder. Det finns också lite bilder under Grönlid i Småland, där Axel Erlandsson bodde.

Med släkt menar jag här generationerna Andreas (född 1840) respektive Erland (född 1838). Från den tiden har jag förstås inte hittat några foton, men för varje generation har fotograferandet ökat lavinartat. Jag har begränsat mig till de riktigt gamla bilderna, som kanske kan uppskattas av någon släkting som tittar efter sina rötter.

Erland Fredrik Johansson 1838 och hustrun Anna Gustava Jonsdotter 1838 fick 10 barn, en son som heter Axel Fredrik Erlandsson och en son som heter Emrik Teodor Erlandsson.

## Axel Erlandsson

Axel Fredrik Erlandsson och hustrun Anna Emilia Johansson fick 12 barn.

Helly Ester Viktoria	1898
Elin Astrid Ingeborg	1900
Elis Harald Emanuel	1902
Anna Ingrid Elisabet	1904
Elsa Margit Alexandra	1907
Gunborg Viola Maria	1909
Göran Axel Mauritz	1911
Folke Otto Vallentin	1914
Britta Tina Elsie	1917
Maja Nina Elsie	1917
Alva Mimmi Elvira	1919
Stig Olle Sigvard	1923

Elin gifte sig med Karl Gerhard Varenius Johansson Det var på Varenius gård vi köpte mjölk och hoppade i hö.

Det är från Britta Erlandsson som jag och mina systrar härstammar.  
Jag är glad att mina systrar har varit duktiga på att spara gamla fotografier

## Emrik Erlandsson

Emrik Teodor Erlandsson 1864 och hustrun Ida Karolina Strömgren 1864 fick 5 barn.

Anna Karolina Gunhild 1885

Karl Axel Melker 1887

Martin Teodor 1890

Ragnar Gerhard Emanuel 1892

Elin Ester 1894

Martin har en son som heter Rune. Det är hans döttrar Marianne och Inger som har bidragit till sidan med Emriks fotoalbum. Marianne är speciellt intresserad av foton och Inger jobbar med släktträdet.

## Artur Andreasson

Andreas Jonasson 1840 och hustrun Emma Persdotter 1840 flyttade från Torsås i Småland till Oaxen, Mörkö. Där arbetade Andreas på kalk bruket. Deras son Joachim gjorde en resa till Amerika 1893 och kom hem till Sverige Oaxen 1894. Där fick han arbeta som kalk brukare och senare som förman. Han dog i spanska sjukan 1918, dvs samma år som Artur föddes.

Per Joachim Andreasson 1871 och hustrun Ida Mathilda Bergqvist 1871 fick 8 barn.

Karl Edward	1891
Karin Regina	1898
Elsa Mathilda	1900
Hilma Linnea	1903
Mary Elisabeth	1905
Alma Laura	1906
Emma Lovisa	1907
Ingrid Elvira	1912

Karin Regina Andreasson 1898 och Knut Edvin Östman 1900 fick sonen Per Artur Andreasson 1918, som är min och mina systrars pappa. Per Artur Andreasson har också en halvbror som heter Erik Wilhelm Andreasson 1921.

# Släktforskning

Riksarkivet har en fantastisk databas med de digitalt avbildade sidorna i kyrkoböckerna. Det är enormt många böcker från alla olika församlingar, som är uppdelade efter olika områden och olika familjer. Efter några år blev böckerna fullskrivna och då fick de börja med en ny bok.

Det bästa sättet är att ta en familj i taget och följa den genom de olika böckerna, framåt eller bakåt i tiden. När man på flera ställen ser samma namn, datum och boplat, så är det lättare att avgöra vad som menas. Går man bakåt i tiden behöver man också titta i födelseboken för att hitta föräldrarna.

Ju längre bakåt i tiden man går desto svårare blir det att läsa. Böckerna var enklare uppbyggda med mindre information. Bokstäverna och siffrorna såg annorlunda ut, handstilen mer personlig och svårare att tyda. Pennorna var av sämre kvalitet och motivationen att behöva skriva kunde vara olika. Kyrkan hade ju en stor mängd präster som nådde ut till folket. De kände folket och visste hur de kunde beskattas. Men kungen ville också beskatta, och dessutom veta hur många soldater han kunde plocka ut när det blir krig. Prästerna blev alltså tvungna att föra bok.

När prästen skrev in i boken så använde han de enklare smeknamnen, som inte var så långa att skriva. Om han var döpt till Johannes så fick han heta Johan eller kanske Jan. Elisabet fick heta Lisa och Kristina fick heta Stina. Olika präster kunde skriva lite olika namn. Men eftersom sidor från olika år går att ladda ner på internet, så blir det enklare att jämföra och tolka vad krumelurerna betyder.

På 1800-talet, 1700-talet och 1600-talet är det problem med att tyda vad som har skrivits. Det kan lätt bli fel. På 1900-talet bestämde man att allt skulle digitaliseras. Det känns tryggt för då blir det lätt att läsa. Men det blev fel ändå. Den som skriver in i datorn kan läsa fel, skriva fel eller tänker på något annat.

Berit Karlsson fick ett år heta Bertil. Prova annan stavning eller annat sökord. Prova att söka på datum eller på en annan familjemedlem. Ett gammalt fel rättades aldrig till. Men vid nästa mantalsskrivning så kanske det blev rätt.

Jag har sökt på Lovisa som föddes 9 september 1884. Hon flyttade 1905 till Hedvig Eleonoras församling i Stockholm. 1907 flyttade hon tillbaka till Degerfors, men då står det att hon var född 23 september. Lovisa 9 september har upphört att existera och Lovisa 23 september har aldrig blivit född.

Registreringen i Hedvig Eleonora församling var extremt överbelastad med nästan 2000 personer som skulle skrivas in i kyrkoböckerna för hand under samma månad. Ingen upptäckte och korrigerade avvikelsen så Lovisa firade sin födelsedag den 23 september under resten av sitt liv.

Conrad Karlsson var en märklig man. Först dog han i Sverige 1936, och två år senare dog han i Amerika. Jovisst, smålänningar är ett segt folk. Men det troliga är att det var en emigrant som ville återse sitt barndomshem på gamla dar. Eftersom han var född här så registrerades han som död i kyrkoböckerna. Sen tog det ett par år innan ryktet nådde fram till de amerikanska myndigheterna.

Som vanligt får man titta på flera ställen och besluta sig för vad som troligtvis är rätt.

# Erlandssons släkträd

Naturligt vis får man börja med de som man känner till. För varje generation man passerar blir det dubbelt så många släktingar. Man tar ju med både mor och far.



Sen blir man nyfiken på vad man har för kusiner och syslingar och andra släktingar på distans. För släkten Erlandsson går jag alltså tillbaka till Erland Johansson som föddes 1838. När jag sen går framåt i tiden så ökar antalet släktingar lavinartat. Varje familj kan ju ha många barn.

Ett annat alternativ är att gå via Axels hustru Anna Emilia till Johan Karlsson. Erlands ättlingar innehåller Axels alla syskon samt deras alla barn och barnbarn. Johan Karlssons ättlingar innehåller Anna Emilias syskon samt deras barn och barnbarn.



3 generationer



5 generationer

Går man bakåt i tiden får man ett släkträd som får plats på ett A4 papper. Går man framåt i tiden så blir det mer likt en tapetrulle. Här har jag skalat bort all intressant information, då kan det gå att läsa namnen i 3 generationer. Men för 5 generationer blir det helt oläsligt. Det jag vill visa är den stora mängden släktingar man har efter bara 5 generationer. Men i kolumnen längst till höger finns det inga småbarn. Där finns jag som är 75 år.

Om vi startar med Erland så får vi med Axels alla syskon och deras barnbarn. Om vi startar med Johan Karlsson istället så får vi med Anna Emilias syskon och deras barnbarn. Det blir en viss överlappning, men ju fler syskon vi tar med desto fler barnbarn blir det.

## Andreassons släkträd



För släkten Andreasson går jag bakåt i tiden tills jag hittar Andreas Jonasson, som föddes 1840. Det är ungefär lika långt bakåt i tiden som för Erland. Men i det här fallet blev det 4 generationer. Med motsvarande större antal släktingar.

När vi nu går framåt i tiden så kan vi gå olika vägar. Vi kan starta med Olof Olsson, Olof Törnqvist, Andreas Jonasson eller Peter Bergqvist. Vi får här en sammanslagning av släkterna Östman och Törnqvist från Västernorrland, släkten Andreasson från södra Småland och släkten Bergqvist från Värmland. Precis som för Erland får vi en viss överlappning mellan vägarna, men ju fler syskonskaror vi tar med desto större släkt får vi.

# Axel Erlandsson



Axel och Anna Erlandsson



Axel och Annas första hus Ekenäs  
Här föddes deras 12 barn



Anna Erlandsson sitter med Stig i knät.  
Runt står Folke med katt samt Maja,  
Göran, Britta och Alva. Fotografiet är  
förmodligen taget sommaren 1926



Från vänster har vi :

Anna Sofia 1816-1911 mormor till Axel  
(en kvinna bakifrån)  
Anna Gustava 1838-1934 mor till Axel  
Emma Karolina 1843-1921 mor till Anna Emilia  
Anna Emilia 1878-1947 hustru till Axel  
Elin Astrid 1900-1987 dotter till Axel

Kvinnan med en liten vit halsduk är Axels mor, Anna Gustava. När Anna Gustava och Erland flyttade, så flyttade också Anna Gustavas mor Anna Sofia. Eftersom de följdes åt i livet så är det troligt att de är tillsammans på fotot. Anna Sofia dog 1911 och Elin föddes 1900, så fotot är troligen taget ca 1910. Det vill säga då Erland fortfarande levde.



Ester Erlandsson och Anders Emrik Svensson gifter sig i Kråksmåla 29 juni 1918  
 Till vänster sitter Anna med Britta, Elin, Elsa och längst fram Folke  
 Till höger Ingrid, Elis, Maja hos Axel samt längst fram Gunborg och Göran



Axel Erlandsson fyller 80 år tillsammans med sina 12 barn  
 Främre rad: Gunborg, Ingrid, Elin, Britta och Elsa  
 Bakre rad: Elis, Stig, Maja, Alva, Ester, Folke och Göran

När den första bilden togs sa nog fotografen: Stå still för nu fotograferar jag. Det blev då ett stelt och allvarligt fotografi. Sen ville fotografen ta ett avslappnat kort där alla var glada. Då blev det istället ett suddigt kort eftersom alla rörde sig lite. Så var det med gamla kameror på den tiden.



Axel Erlandsson fyller 90 år

Främre rad: Maja, Ester, Alva, Elin och Göran

Bakre rad: Folke Gunborg, Britta, Elis, Elsa, Ingrid och Stig

Fotot taget 1963



Några av Axel Erlandssons barn och barnbarn på födelsedagen 1953



Maja, Britta och Alva Erlandsson



Britta i Stockholm



Alva Erlandsson



Alva



Elsa Erlandsson-Thunström



Ingrid och Erik som övertog gården Ekenäs





Stig Otto Erlandsson

Elis Erlandsson flyttade till Blommelund 1929 med sin hustru Saga Jonasson och fick 11 barn.



Elsie



Elsie och Siv

Elsie och Siv är barn till Elis Erlandsson. Elsie gifte sig med Olof Tillmo. Siv gifte sig med Leif Sääv och fick två döttrar Anneli och Teres. Det är Anneli och Teres som har förmedlat de här bilderna.

När Elsie och Olle gifte sig 1951 så var det björkdragning på Blommelund. Anneli rättar mig och säger att det kallades att "björka knek". Det var att man gick ut i skogen och tog den största björken man kunde hitta. Den fick brudparet för att göra möbler av.



Konfirmation

Britta bredvid prästen Maja sitter framför



Göran Erlandsson, Nanna, Elin Erlandsson,  
Varenius, Siv-Britt, Britta Erlandsson-  
Andreasson, Krister i mitten.



# Emrik Erlandsson



Erlandssons ursprung är urfadern Erland, som föddes 1838. Erland Fredrik Johansson och hans hustru Anna Gustava Jonsdotter fick 10 barn. Sonen Emrik Teodor Erlandsson fick med hustrun Ida Karolina Strömgren fick 5 barn.

Emriks son Martin, som är med i det här albumet, fick med hustrun Ebba Wilhelmina Jonsson de två söner Rune och Gösta. Rune Erlandsson och hustrun Gunhild fick de två döttrarna Marianne och Inger som har förmedlat foto och text till sidan om Emrik.

Marianne och Inger har också förmedlat en hel del om Axel Erlandsson. Det passar bra att även lägga in dom bilderna här.

## Emrik Erlandssons son Martin



Sitter: Ragnar Gerhard Emanuel Erlandsson

Utvandrade till Amerika  
Där tog han sig namnet Ericsson

Står: Martin Teodor Erlandsson

Fotot är kanske taget inför Ragnars resa



Martin gifter sig 31 maj 1919 med  
Ebba Wilhelmina Jonsson

I julgranen sitter det faktiskt levande  
stearinljus i små metallklämmor

Det ser också ut som finska flaggor i granen

## Emrik Erlandssons bror Axel



Här är Axel Fredrik och Anna Emilia ganska unga. På den här tiden var fotografierna ganska diffusa, så fotografen bättrade ofta på med en penna. I det här fallet är fotot tydligen kolorerat för hand.

Tavlan är avfotograferad. Det skulle vara fint om någon hade ett foto utan skuggbild av fotografen.



Så här såg soldaterna ut på 1800-talet.  
Axel Erlandsson längst upp till höger.



Axel i cylinderhatt



Det här är ett fint foto från bröllopet mellan Axels yngsta dotter Ester och Anders Emrik Svensson. De gifte sig i Kråksmåla 29 juni 1918. Fotot innehåller hela axels familj, förmodligen några av Axels syskon och kanske deras barn. Dessutom naturligtvis Anders familj och släktingar till Anna Emilia.

Jag har listat de närmaste släktingarna med deras ålder och var de bodde. Emrik bodde långt bort, så troligtvis är han inte med. De som bodde i närområdet enligt kartan kanske var med på bröllopet, speciellt om de hade något annat ärende till Kråksmåla. Johan och Emil finns kanske med på fotot. Otto bodde inte så långt bort, men gav sig nog inte iväg från sin nyfödda dotter och hustru.

Det finns en man på kortet som avviker från de andra. Nästan alla hade på den tiden en ståkrage med fluga. Men han hade nerfälld krage med slips. Och så hade han en typisk amerikansk hatt. Det tyder på att han förmodligen har varit i Amerika. Troligtvis är det Anna Emilias bror Johan Edvard Johansson som kom hem från Amerika 1914 och flyttade in hos sin mamma Emma Karolina.

Det är betydligt lättare att identifiera Axels familj. Ester och Anders var ju uppenbart. Axel har Maja 1 år på sin arm. Anna Emilia (Anny) har Britta 1 år på sin arm, fast det är bara lite av huvudet som tittar upp. Elis 16 år står mitt framför fönstret till höger. Den unga kvinnan i mitten, som har blommor i håret, är Elin 18 år. Långt till vänster står en stor flicka som har band i håret med stor rosett, det är Ingrid 14 år. Mellan Ingrid och bruden står Elsa 11 år. Mellan Elin och bruden står Gunborg 9 år. Göran och Folke ser ut att ha sjömanskrage med slips. Göran 7 år står bland gubbarna och Folke 4 år står mellan Ingrid och Elsa.



Warenius Johansson född 1904-04-01  
son till Jenny Almida som är syster  
till Anna Emilia

Gift med Elin Erlandsson





Axel Fredrik Erlandsson  
f 1873-11-13 d 1975-08-22 (101 år!)  
och alla hans barn och barnbarn

Axel Erlandsson fyller 100 år



Ekenäs (ladan) i Thorshult, Kråksmåla  
Axel Erlandsson bodde här med sin stora familj.  
Foto M. Erlandsson ©



Ekenäs (ladan) i Thorshult, Kråksmåla  
Axel Erlandsson bodde här med sin stora familj.  
Foto M. Erlandsson ©

Nya foton av Ekenäs lada i Thorshult, Kråksmåla

Axel Erlandsson bodde i Ekenäs med sin stora familj



Gården kallas Nyanäs eller ibland Södra Nyanäs. Erland Johansson byggde huset och flyttade in med hustrun Anna Gustava 1880.

Senare var det dags för sonen Emil Viktor Erlandsson att ta över huset. Hustrun Hilma Maria Nordgren flyttade in 1904.



# Artur Andreasson

Artur föddes på St Eriksgatan 94 men bodde hos sin mormor på Oaxen. Sen flyttade han till sin moster Emma på Älgö. När det var dags att börja skolan flyttade han till Skurö. Arturs moster Mary var gift med Frits. Artur fick bo hos Frits föräldrar.

## Förfäder



Per Joachim Andreasson  
var Arturs morfar



Ida Mathilda Bergqvist  
var Arturs mormor



Karin Regina Andreasson var Arturs mamma. Arturs pappa, sjöman Östman, kom från Alnö. Karin föddes på Mörkö, Oaxen. Karin Regina flyttade till St Eriksgatan 94 den 18 september 1917.

År 1924 hon blev portvakt på Smålandsgatan 4. 1925 gifte sig Karin med lagerarbetare Ernst Albin Carlsson. Karin var Frälsningssoldat och eftersom hon hade god sångröst var hon förmodligen med i kören. Ernst Carlson blev av Arturs barn betraktad som farfar.



Karin Regina Andreasson  
och Ernst Carlsson ca 1943



Karin Regina Andreasson  
och Erik W Andreassons  
fostermor från Ösmo



Arturs farfar Nils Olof Östman  
från Kaxed Vibyggerå  
och hans farmor  
Catharina Sofia (född Törnqvist)



Ernst Karlsson, Artur,  
Karin Andreasson-Karlsson,  
till höger Arturs moster och kusiner



Karin Regina med syskon

Alma, Karin, Hilma, Mary, Ingrid

Hilma och Alma hade en verksamhet  
med mangel på Döbelnsgatan

## Oaxen



En nytagen bild av  
bostaden på Oaxen

Här växte Arturs mamma Regina upp tillsammans med sina syskon. Det var alltså en familj med 6 barn.  
Men inte hela huset naturligtvis. Huset var uppdelat i fyra enrumslägenheter. De bodde på övre våningen.

När Artur föddes 1918 fick han flytta hit och bo hos sin mormor.



Artur Andreasson vid pumpen



Ingrid (Karins syster) och  
Birger Engström på Oaxen



Oaxens kalkbruk och pråmar



Flygfoto över Oaxen



Oaxen hamn



Oaxen kalkbruk



Oaxen centrum



Kanske Arturs kusin



Artur i kanot



Arturs kusiner på Älgö



Ingrid Engstöm och Artur



Artur Andreasson



Kanske Karin Andreassons  
bror med familj



Kanske Arturs släkting



Arturs kusin eller moster  
i examensmössa



Arturs bror Erik Wilhelm  
Andreasson med sjömanskrage



Ernst Karlsson med  
rallarkompisar



Ernst Karlsson högst upp till  
vänster och kompisar, med keps



Artur Andreasson i mitten med  
kompisar i keps naturligtvis



Per Artur Andréasson i klassrummet,  
vit skjorta och hand under hakan



Klassfoto med Artur i mittenraden  
den andra från höger





## Artur Andreasson under kriget

Artur gjorde grundutbildningen från 15/7 1938 till 30/1 1939.  
Artur låg i flottan som radiotelegrafist fram till 1945.

De flesta fotografierna togs förmodligen under 2:a världskriget.  
Artur tjänstgjorde då under perioderna

4/9 1939 till 1/4 1940  
12/2 1942 till 19/9 1942  
11/8 1943 till 10/2 1944  
16/3 1945 till 30/5 1945





## Efter kriget fick Artur arbeta på pråmdragare

Efter andra världskrigets slut blev Artur anställd som pråmskeppare vid Oaxens Kalkbruk. Han hämtade kalk och sand med pråmdragarna Beta 1 respektive Beta 2. Efter sig hade de 2 till 3 pråmar, och gick till kalkförrådet på Norr Mälarstrand 2 för att lämna lasten. Ibland gick han längst in i Bällstaviken med lasten. Birgitta fick ibland följa med och sova över på båten Beta. Filtarna luktade tjära. Ibland fick Birgitta sitta i en av pråmarna som var fylld med sand. När de skulle passera Drottningholmsbron fick Birgitta dra i en ring i styrhytten för att signalera för broöppning.



Pråmdragaren Beta vid Oaxens Kalkbruk



## Artur fick sen arbete som busschaufför i Ulvsunda



Ca 1948

Artur arbetade som busschaufför hos Stockholms Spårvägar. Senare bytte de namn till Stockholms Lokaltrafik.

Vanligtvis körde han linje 114 som startade 1952 och gick mellan Alvik och Bromma flygplats. Det var ju praktiskt att ha så nära hem från jobbet, och det gick att träffa pappa på jobbet.

1965 övertogs Johannesfreds hållplatser av linje 110.





Artur är den tredje i övre raden



Artur är den tredje längst ner

